

Η γενιά της Βαβέλ

A

ν, όπως έγραφε τον Χάινριχ Χάινε, «τίποι είναι μια Σφήγγα που μίζεται στην άβυσσο μόλις να φύγει από την πόστη της λυθεί», τότε η δική μας εποχή είναι ίδη στην πάτη αυτή πόστη, ξαπλωμένη ανάσκελα, με τα μάτια καρφωμένα στο αμύρι, την εξόδου. Ούτε καν κατάλαβε για πότε έπεσε και πώς βρέθηκε τοιχού κάτω. Το σίγουρο είναι ότι έπεσε μόνη της, δεν την έσπρεκε κανένας ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι στη δική μας, αυτόχειρη εποχή, δεν μείνει αινιγμα. Η δική μας εποχή έχει τελείως απομονωμένη, ήδη απορρίγεται. Η BABEL το ξέρει καλά αυτό. Η δική μας BABEL, τη μακριά BABEL —όπως τουλάχιστον το έχω αντιληφθεί εγώ, που στην περίπτωση γενιά των συντακτών της—, προσπαθεί να κρατήσει τη Σφήγγα αυτή μαλλιά, προσπαθώντας να μας διαφωτίζει ανά τακτά χρονικά διστάνσεις, που μαίνεται να ζεις στο videodrome αυτής της εποχής και να το καταναλωθεί. Γιατί εκείνο που μετράει τελικά είναι η οπτική μέσα από την οπή που βλέπεις τα πράγματα: τη Σφήγγα και τη φίλη της την άβυσσο.

Κάποια σπήλαιο, με αφορμή το έργο ενός έλληνα καλλιτέχνη, έργο που πολύ δύσκολο να σταθείς ορθοί στην άκρη της αβύσσου: Επικρατεί από κάτι που είχα διαβάσει, κάποια άλλη σπηλιά, σε το θηριό του Κορνηλίου Καστοριάδη: «Το καθηκόν ενός ελεύθερου άντρα που είναι να γνωρίζει ο ίδιος ότι είναι θυντός και να στέκεται σε αυτήν την άκρη της αβύσσου, μέσα σ' αυτό το χώρο που σπρειάζεται και μέσα στο οποίο κάνουμε να αναδυθεί η σπρασία». Η Σφήγγα, η άβυσσος, η BABEL και μια χούντρα άνθρωποι που θύλουν και επλέουν να είναι ελεύθεροι. «Ος εάν» πολιτορκημένοι στον Πύρρο τους, με πολύ μόχθο και μεράκι έχουν ξεκινήσει να κτίζουν εδώ και 25 χρόνια, κλέρο χρόνια. Ένας Πύρρος στο χείλος αυτής της άβυσσου, αφού δίπλα στον δεύτερο, καφκικό Πύρρο της κοινωνίας. Αυτό είναι για τη BABEL. Και νορίζω ότι είναι αρκετό.

...Δεν είχε περάσει καμιά ώρα που έγραφα αυτές τις σκέψεις και στιάνα στο δρόμο ένα φίλο μου ο οποίος τυχαίνει να είναι και ανθρώπος, ιστορικός τέχνης δικλαδί. Τι έγινε ρε, τι κάνεις, μου λέει πως κάτια, προσπαθώ να γράφω ένα κείμενο για τα 25 χρόνια της BABEL στο κολλίσσει. Εντάξει, θα το βρεις, αρκεί να μην το κάνεις νοούσαι. Όχι, δεν νορίζω, του απαντώ. Κοίταξε, μου λέει, είναι απλό: για μου η BABEL πάντα συνδεδεμένη με μια γενιά, με ανθρώπους που τη γνωρίζουν αυτό, που διαβάζανε εκείνο. Υπάρχει πάντα αυτό: Η γενιά της BABEL. Τοι δεν είναι: Σκέψου και τον εαυτό σου. Έχεις απόλυτα δικαίωμα, και τον αποκατερέτω. Καθώς περπατούσα προς το απί, συναντήσου ότι δεν θα μπορούσα και να μην τον πατείψω. Βλέπειε, αυτός φίλος μου έχει τα χρόνια της BABEL. Είναι ακριβώς 25 χρόνια.

Χριστόφορος Μαρίνος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣ Ε. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣ Γ. ΚΑΡΥΖΑΣ

ΤΟ ΚΑΘΕΙΓΟΥΡΟΝ ΤΟΥ